

Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänster

PSI:s 30e världskongress

Genève, 2017



MÄNNISKAN FÖRE VINSTEN

Public Services International

30th World Congress

Geneva, 2017



PEOPLE OVER PROFIT

– Panel I –

Vägskäl:

Att välja människan före vinsten

Det finns tillräckligt med välstånd i världen för att alla ska kunna ha ett givande och värdigt liv. Men det nuvarande systemet är utformat så att välståndet inte tillkommer dem som skapar det och inte heller dem som behöver det bäst.

På många platser i världen respekteras inte mänskliga rättigheter, ojämlikheten ökar och den åtstramning som släpptes lös efter den globala finanskrisen skapade arbetslöshet och attacker mot offentliga tjänster och arbetstagar rättigheter. I många delar av världen har den gamla kolonialismen ersatts av en ny ekonomisk kolonialism. Vi står inför en kapplöpning mot botten när det gäller skatter, arbetstgares rättigheter och miljöstandarder.

I takt med att företagens vinster ständigt ökar har makten förflyttats till rika eliter som utövar den för att påverka regeringar, medier och val. Tilltron till marknaden dominerar den formella politiken och eventuella alternativa diskurser utesluts i stor omfattning, vilket leder till sämre engagemang, agerande och social uppdelning. I takt med att förtroendet för offentliga institutioner försvinner ser vi ökad nationalism, rasism och reaktionär politik, medan åtgärder mot klimatförändringarna går trögt. Fientligheten mot migranter, flyktingar och andra sårbara grupper ökar på många platser.

Fackföreningarna och deras roll i samhället attackeras ofta eftersom de är de sista rörelserna som bygger på folket och som förespråkar progressiva alternativ. Dessa attacker utgör en bredare och ökande trend mot att begränsa arbetsmarknadsparternas roll, urvattna mänskliga rättigheter och undergräva demokratin.

I en globaliserad värld förefaller var och en av dessa utmaningar stora, komplexa och ifrågasatta. Men de är alla kopplade till samma fråga: värderar vi människor före vinsten? Vill vi ha en värld där välstånd, makt och privilegier tillhör ett fåtal och inte merparten? Är vi beredda att stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter och värdighet? Det finns många exempel på människor som väljer människan före vinsten och slår tillbaka – och fackföreningarna är nyckeln till att denna kamp lyckas.